

I helgen som gick var länets 13-14-åringar iväg till Karlstad för Nordeamästerskapen.

Resan inleddes 08:00 med att bussen vi skulle åka med inte startade!!! 30 minuter senare kom vi äntligen iväg och det var 17 spända och ivriga ungdomar som tog plats i bussen tillsammans med 4 förväntansfulla ledare.

För att få lite aktiviteter som inte handlade om tävlingarna och för att lära känna varandra så körde vi genast igång med en tävling på temat Melodifestivalen. Ungdomarna fick i lag försöka känna igen mer eller mindre förvanskade låtar och komma på titlar och artister/grupper. Sjöng de dessutom en del av låten så fick de massa bonuspoäng. Alla ungdomarna uppvisade oanade talanger både som kunskapskällor men även som sångare!!! Allra mest imponerade Anton och Oscar Östebo där den förstnämnde kunde alla låtitlar och alla artister utom en!!! Oscar uppvisade en stor sångförmåga och minne för texter och klämde i för fulla muggar på flera låtar. Poängteras ska göras att även alla andra friskt hängde på men beteckningen Schlager-tvillingarna tillhör numera bröderna Östebo:-)!

Efter det var det bara cirka 30 minuter kvar innan vi anlände till hallen och de aktiva började fokusera på dagens tävlingar.

När vi anlände så visade det sig att det uppstått en vattenläcka i hela Karlstadsområdet och allt vatten var avstängt! Vi sände ut en förälder för att försöka inhandla flaskvatten men den återkom och meddelade att det redan var rensat på hyllorna! Under tiden hade vattnet kommit tillbaka och vi skickade genast iväg alla aktiva för att hinna fylla sina flaskor innan det la av igen. 30 minuter senare när flera av våra aktiva börjat dricka av vattnet under uppvärmningen så meddelade helt plötsligt arrangören att vattnet INTE var drickbart!?! Ny jakt! Vi fick tag i en aktiv och dennes föräldrar som befann sig i bil utanför Kristinehamn och som svängde in där och handlade upp det den kunde komma åt där. Samtidigt fick vi tag i ytterligare en aktivs föräldrar som ännu inte lämnat Örebro och de bunkrade upp med äkta Örebrovatten och tog med! Tack till alla som hjälpte till att lösa situationen!!!

Redan i inledningsgrenen P 14 stav så kom helgens första och enda närkeseger genom Jens Roslund.

Dagen fortsatte sedan med att de flesta aktiva presterade på toppen av sin förmåga! På kvällen var det sedan den numera mer eller mindre obligatoriska tacobuffén som skulle avnjutas. Sedan drog flertalet av de aktiva iväg till badhuset tillsammans med en av de yngre ledare medans vi äldre tog det lugnt och satt kvar och pratade och njöt av maten. När vi sedan mötte upp ungdomarna borta vid badet och fick reda på att de flesta valt att avstå badet då det inte var så roande med bara två vanliga bassänger så beslöt de att dra tillbaka till anläggningen där ett handfull av ungdomarna redan hade påbörjat ett eget discotek! Vissa valde att haka på där medans vi andra tittade på Twilight på storbildsskärm. När det sedan var dags för sovande så visade det sig att 2/3 av ungdomarna tillsammans med stackars Simon hade trängt ihop sig i ett klassrum och nästan klättrade på varandra för att få plats:-). Vi övriga valde lite mer utrymme så i det andra klassrummet samlades en handfull ungdomar, två ungdomar valde ett eget litet krypin och i det tredje samlades de två åldermän som var med och som uppskattade lugn och ro:-)!

Söndagsmorgonen anlände och de flesta vaknade förvånansvärt lätt utom stackars Jens som vi fick kämpa lite med! När vi suttit i cirka 10 minuter dök det upp två förvånade tjejer och sa "Ni väckte aldrig oss!" Just ja, det var två som låg i det lilla rummet också! Dags för avfärd till tävlingsarenan och

våra farhågor som vi fick kvällen innan när arrangören berättade sin tidsplan för resan besannades! Ingen buss kom när det var dags att åka! Panik 30 minuter kvar till avprickning och 70 minuter kvar till grenstart och vi 5 kilometer från arenan! Vi fick tag i arrangören som ordnade avprickningen åt oss och meddelade att bussarna var på väg tillbaka till skolan för att hämta upp oss.

Söndagens tävlingar fortsatte sedan att producera fina resultat och massa personliga rekord och det var roligt att se hur sammansvetsat gänget nu blivit!

Totalt under helgen så lyckades Närke ta 10 placeringar bland de 3 främsta och sätta hela 34 personliga rekord! Bra jobbat alla aktiva!



Caroline Gylling laddar för sitt längdhopp ivrigt påhejad av de andra närkingarna!

Bilder

<http://www.lopargruppen.se/>



Hm.. Anton skadad! Hur gör vi nu? William får beskedet att han ska springa stafetten. Något han klarade galant!!!



Även ledare blir trötta ibland:-)!

J-O efter en tuff natt utan sovgrejor!!!